

Rozentuinen in Duitsland.

Rozenvrienden: reis van 13 tot 16 juli 2018.

Goede morgen. We zijn juist vertrokken voor onze vijfde meerdaagse reis, een reis van vier dagen naar tuinen en rosaria in de deelstaten Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg en Rijnland-Pfalz.

We zijn heel blij met de ruime interesse voor de reis: 41 deelnemers trekken via Monschau en Limburg an der Lahn naar Mannheim. Het rozenfeest in Steinfurth en een bezoek aan de grootse kasteeltuin Blühendes Barock en een vrij bezoek aan Heidelberg staan op het programma. En niet te vergeten: Zweibrücken en Finkenrech. Een heel gevuld en gevarieerd programma.

Het heeft heel wat werk gevraagd om deze reis in elkaar te puzzelen. Maar we zijn ervan overtuigd dat jullie weer veel plezier gaan beleven. Zowel met het kijken naar, het ruiken van, het voelen aan de rozen, als met het samen goed genieten.

Tijdens en na de reis horen we graag je opmerkingen. Die zullen ons helpen om de volgende reizen nog beter uit te werken. We wensen je veel plezier.

De reisploeg.

Laurent, Gust, Hugo, Jos en Roger

Rozentuinen in Duitsland.

DEELNEMERS

Haenraets Gustaaf	Pepels Marie-Jeanne
De Vijlder Marc	Srednicka Agnieszka
Vandersmissen François	Gerrits Fernande
Willeghems Roger	Collier Daniëlle
Nenczl Gust	Demeer Blanche
Lahaye Hubert	De Haes Lut
Geerits Theo	Geboers Christiane
De Hert Theo	Vangoidsenhoven Annie
Engelen Marcel	Oeyen Julienne
Geysens Jean	Beeckelaers Juliana
Claes Robert	Vanhoudt Marleen
De Reu Frans	Leuckx Elza
Nica Geert	De Quanter Rita
Derwael Rudy	Willems Karina
Pinnoy Tony	Otten Helene
Berden Ivon	
Braeckman Dirk	
Van Bruggen Lieve	
Smets Berna	
Luijten Martin	
Luijten Linda	
Brughmans Anne	
Rogiers Jos	
Dörge Hugo	
Vranken Mathilde	
Vriens Miet	
Buschauffeur	

Rozentuinen in Duitsland.

Hotel: BEST WESTERN PLUS Steubenhof Hotel Steubenstrasse 66 68199, Mannheim

Mannheim: een bijzondere stad.

Mannheim is met circa 300.000 inwoners een grote stad in Duitsland. De stad ligt tussen Frankfurt Am Main en Stuttgart, aan de samenvloeiing van de rivieren Rijn en Neckar, in de deelstaat Baden-Württemberg. De stad kent een bijzondere geschiedenis en tal van interessante bezienswaardigheden.

Geschiedenis: van vissersplaatsje tot grote stad

In 766 werd deze plaats als eerst vermeld, maar op dat moment was het slechts een vissersplaatsje aan de Rijn. Daar kwam verandering in toen Keurvorst Frederik IV er in 1606 een vesting liet bouwen. De straten werden aangelegd in het patroon van een schaakbord, waaraan de stad zijn tegenwoordige bijnaam te danken heeft: Quadratestadt. Een jaar later werden er stadsrechten verleend. Alles wat gebouwd was, werd jammer genoeg volledig verwoest tijdens de Dertigjarige Oorlog die tot 1648 duurde. De stad werd direct daarna volledig opnieuw opgebouwd, ditmaal door Keurvorst Karel Lodewijk. In 1689 sloeg opnieuw het noodlot toe: de Fransen verwoestten de hele vesting. In 1698 werd de wederopbouw in gang gezet door keurvorst Johan Willem. De stad neemt een vlucht in de 19e eeuw met de komst van de industrie. De infrastructuur wordt verbeterd door havens en spoorlijnen aan te leggen. Het was in deze stad dat Carl Benz de eerste auto ontwikkelde in 1885. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de stad voor de vierde keer in zijn geschiedenis zwaar getroffen: een bombardement liet zijn sporen na.

Rozentuinen in Duitsland.

Alle verwoestingen van de stad hebben weinig historische bouwwerken laten staan. De gebouwen die er wel staan, zijn echter absoluut de moeite waard om te bekijken. Zo is er de watertoren in het oosten, het belangrijkste symbool voor de stad. Er zijn meerdere imposante kerken, waaronder de Konkordienkirche met een toren die dusdanig hoog is dat de bouw van 1706 tot 1893 duurde. Tevens is het mogelijk om in Mannheim één van de grootste sloten in barokstijl van Duitsland te bezichtigen. Ook een bezoek aan het mooie Luisenpark en aan het Holocaustmonument zijn onmisbaar tijdens een bezoek aan de stad.



Een binnenstad zonder straatnamen is een zeldzaamheid. Toch werkt het in de Duitse stad Mannheim. Het centrumgebied is opgebouwd volgens een schaakbordpatroon en de huizen- en winkelblokken zijn genummerd volgens een logisch patroon dat loopt in kwadranten van A1 tot T4.

Rozentuinen in Duitsland.

Het tweede dat opvalt in Mannheim is de dominante aanwezigheid van één kledingbedrijf, Engelhorn. Opgericht in 1890 in Mannheim heeft dit familiebedrijf bijna 'bezet' genomen van de binnenstad door een aantal grote warenhuizen te exploiteren op het gebied van mode en design. Engelhorn heeft inmiddels 1.200 medewerkers en bijna veertigduizend vierkante meter detailhandel in de binnenstad, verdeeld over acht warenhuizen, waaronder Sports, Tommy Hilfinger en Trendhouse. De totale omzet van het concern ligt rond 150.000 miljoen euro. De website van het bedrijf spreekt boekdelen.

DAG 1 – vrijdag 13 juli : van Lanaken naar Mannheim via een rozentuin in Monschau

Rozentuin van Marlene und Turgut Mehmet in Höfen, Monschau. Tijdens de 27 jaar dat dit echtpaar in Höfen woont is deze tuin van 20 are uitgegroeid tot een heel goed verzorgde tuin van 60 are. Hij bestaat uit een mooie voortuin en een verhoogde tuin voor groenten. Er staan heel veel rozen met heel veel eenjarigen en vaste planten als goede begeleiders. Om werk te besparen werden de voorbije jaren veel eenjarige planten vervangen door vaste planten.

Rozentuinen in Duitsland.



Water is alom tegenwoordig in hun tuin. Overal pletst het. Er is een vijver met een pas aangelegd moeras met zonnedauw, moeraslelie en speciale orchideeën. In de tuin worden enkel organische meststoffen gebruikt. Wie in de tuin van de Mehmet's binnenkomt, ziet direct welke bloemen de bijzondere voorkeur van Marlene Mehmet genieten: rozen natuurlijk! Uit haar mond: „Mein Herz hängt besonders an der Ramblerrose ‚Maria Lisa, die durch ihre überreich prächtigen, großen Blütentrauben besticht und dabei ein ungewöhnliches Farbenspiel zeigt.“ Meer dan 400 rozen kunnen we in haar tuin zien. Als snijbloem verkiest ze de Engelse roos ‚Paul Johannes Paulus II‘, die naar citroen geurt. Bladluizen bestrijdt ze met zwarte thee of koffie. Voor haar en haar man Turgut is de tuin hun leven. Alle zorgen en leed verdwijnen in de achtergrond als ze in hun tuin zijn. In een mail schreef Marlene me vorige week nog: *„Wir freuen uns auf ihren Besuch in unserem Garten. Die Rosen sind in voller Blüte. Hoffen das es nächste Woche auch noch so ist. Herzliche Grüße, Marlene Mehmet“*

Rozentuinen in Duitsland.

Hotel Nassauerhof in Limburg an der Lahn.

Hotel Nassauerhof, waar we ons eerste middagmaal van deze vierdaagse zullen gebruiken, ligt pal aan de ingang van het oude stadsdeel. Limburg an der Lahn is één van de weinige nog overgebleven steden met een nagenoeg intacte middeleeuwse stadskern, vol oude typische vakwerkhuisen. Eén daarvan is het huis van de zeven hoofdzonden, (Haus der sieben Laster) op enkele tientallen meters van het hotel, in de Brückengasse 9. Zeven houten hoofden beelden de zeven hoofdzonden uit. Oorspronkelijk waren ze echter bedoeld om de boze geesten te verjagen. Het huis werd gebouwd in 1567. Zeker even gaan kijken als we de tijd hebben.

De naam van het hotel verwijst naar een deel van de geschiedenis van Limburg. Ooit was het een deel van het hertogdom Nassau (1806 – 1866). Limburg is tevens de hoofdplaats van een bisdom. Klein pikant detail: enkele jaren geleden, tijdens de periode van de vorige paus Benedictus XVI (Joseph Ratzinger), werd de bisschop van Limburg tot de orde geroepen en gedegradeerd: hij gaf te veel geld uit aan de modernisering van zijn verblijf en leefde nogal vrij en vrolijk. Zo reed hij bvb. rond in een Audi cabrio. Na de maaltijd rijden we verder naar Mannheim.

Luisenpark Mannheim

Het Luisenpark is het grootste Park in Mannheim. Het is gelegen op de linkeroever van de Neckar rivier, dicht bij de stad en is verdeeld in twee delen: Het onderste Luisenpark is het oudste deel, toegankelijk voor het publiek en wordt beschouwd als een tuinmonument. Het bovenste Luisenpark wordt gebruikt voor agrarische doeleinden. Het doel van het stadspark in Mannheim, is het bevorderen van de betaalde

Rozentuinen in Duitsland.

vrijtijdactiviteiten met als slogan: "Eén van de mooiste parken van Europa".

In de late 19^e eeuw zijn de oude grenzen van het centrum van de stad Mannheim voor de groeiende bevolking te klein geworden, zodat een uitbreiding van de stad was gepland naar het oosten. In 1872 schreef de stad een wedstrijd uit voor nieuwe plannen voor de stadsuitbreiding met een Park Oost. Het park werd aangelegd en betaald met de erfenis van de wetenschapper Carl Wilhelm Casimir Fox, die 20.000 goudstukken schonk aan de stad van Mannheim, bestemd voor de aanleg van een nieuw Park.

Achttien jaar later werden de plannen goedgekeurd en werd het eerste deel van het Park aangelegd (einde van 1892), het lagere Luisenpark , 10 ha groot en ontworpen door de Koninklijke Pruisische directeur van tuinbouw en Gartenkünstlers Heinrich Siesmayer, die ook Palmengarten Frankfurt had ontworpen. Het park dankt zijn naam aan Luise, de groothertogin van Baden, dochter van keizer Wilhelm I en vrouw van Frederik I van Baden.

In 1897 volgde de uitbreiding van het Park met 20 hectare. Ter gelegenheid van de 300^{ste} verjaardag van de stadsrechten was er een tuinbouwtentoonstelling en werd een Palm House 42,50 meter lang en 16 meter breed gebouwd, dat erg populair was bij bezoekers.

Het Planetarium, alsmede de Palmhall werden vernietigd in de Tweede Wereldoorlog. Het nieuwe Pflanzenschauhaus, meer dan tweemaal zo groot als het oude is geopend in 1958.

In 1975, ter gelegenheid van een Gartenschau, werd het park door het inpalmen van een voormalige paardenrenbaan tot 41 hectare uitgebreid. Het bovenste Luisenpark, oorspronkelijk

Rozentuinen in Duitsland.

een bospark, werd volledig vernieuwd door de landschapsarchitecten. De oude bomen werden behouden maar uitgebreid met flink wat gazons en bloemperken. Een redacteur van WDR beschreef het toen "één van de mooiste parken van Europa", dat later als slogan gebruikt werd door het stadsparkbedrijf van het Luisenpark.

In oktober 1965 werd na een referendum beslist het park af te sluiten en betalend te maken. Jaarlijks bezoeken ruim een miljoen mensen het Park. Een uitgebreid weggennet met een lengte van 10 km loopt door het Park. Hier zijn meer dan 3.000 bomen van 130 verschillende soorten en bloeit een steeds veranderende zee van bloemen met jaarlijks 300.000 bloemen in de lente en 200.000 in de zomer en de herfst.

Verder is er een 1.500m² groot vogeleiland met een buitenterrarium voor flamingo's en aalscholvers. De tuin aan het Chinese theehuis is in 2001 aangelegd en gebouwd in samenwerking met de Chinese stad Zhenjiang, de Klaus Tschira Foundation en de stad Mannheim.

In het Park zijn verschillende **thematuinen**. De citrustuin, de varenstuin, de 1.700m² tuin met geneeskrachtige planten. De 180 soorten zijn thematisch geplant. Tevens is er een irstuin en een wijngaard. De rozenpromenade, waar wilde rozen en gekweekte variëteiten, klimmers en perkrozen groeien, leidt langs de grote recreatieweide. Daarnaast zijn er 13 "wisselperken" die afwisselend seizoensgebonden en van jaar tot jaar anders zijn beplant.

Het **Pflanzenschauhaus** bevat tropische en subtropische planten zoals koffie- en rubberbomen, gigantische bamboes en orchideeën. In het woestijnklimaat van het cactushuis groeien ongeveer 400 verschillende cactussen.

Rozentuinen in Duitsland.

Verder zijn er het vlinderpaleis, de onderwaterwereld, volières en een apenverblijf.

In de boerderij kunnen we een groot aantal dieren zien. De ooievaar is de mascotte van het Louisenpark. In 1985 kwam het eerste paar ooievaars in het Park. Door gerichte stimulering groeiden ze uit tot 30 paren, de grootste kolonie van ooievaars in een Duitse stad. Er zijn nu al meer dan 900.

Het **lagere Luisenpark** heeft een grote historische betekenis voor de tuinbouw.

Het park wordt ook gebruikt als natuurlijke recreatie door ziekenhuizen en verpleeghuizen in de buurt.



Rozentuinen in Duitsland.

DAG 2 - 14 juli. Rosenfest in Steinfurth Steinfurth

Steinfurth is het oudste rozendorp van Duitsland en heeft in zijn geschiedenis heel veel 'Rosenschulen' gekend. Dit jaar werd van 8 tot 10 juni de 150^{ste} verjaardag van Rosendorf Steinfurth gevierd. En dit feest loopt verder tijdens de maand juli. Dit weekend is er het Steinfurther Rosenfest. Hieraan zullen we zaterdag deelnemen. In 1930 waren er 60 families die rozen kweekten in open veld. Nu zijn er nog minder dan twintig rozenbedrijven, waarvan er vier rozen verkopen aan particulieren. Zowat 2 miljoen planten worden in de omringende velden gekweekt.

Rosenpark Dräger

Het rosarium van het 'Rosenpark Dräger' ligt op een heuvel bij het binnenrijden van het dorp. Meer dan 10.000 rozenstruiken



Rozentuinen in Duitsland.

in 650 soorten staan er gerangschikt volgens thema: muziekrozen, sprookjesrozen (Märchenrosen), Engelse rozen en geurende rozen. Ze nodigen uit tot een rustige wandeling of om even weg te dromen op één van de vele banken, waarop je nog even kan nadenken over welke roos je nog in jouw tuin kan planten. De rozenfamilie Dräger is één van de grootste leveranciers van stamrozen in Duitsland. Bovenaan het park is er ook een mooie winkel, waar je tuinmateriaal, souvenirs en geschenken kan vinden, allemaal rond het thema rozen. Bij Dräger zullen we onze dag in Steinfurth beginnen.

Bioland Rosenschule Ruf

Het eerste biologische rozenbedrijf van Duitsland ligt in een oudere boerentuin midden in de rozenvelden. Hier vind je rozen, kruiden en vaste planten. De tuin loopt geruisloos over in de omgevende natuur. De ganzen lopen er vrij rond. Ook hier vinden we een winkeltje. Bij Ruf ligt de klemtoon op het biologisch verzorgen van rozen, waardoor de rozen ook zonder problemen in de keuken kunnen gebruikt worden.

Rosen Union

Dit is eerder een groot tuincentrum op een totale oppervlakte van 6.000 m², waar ook een kleinere toontuin gelegen is. Hier kan men 5.000 rozen zien in 500 soorten. Met vaste planten en heesters geeft men hier aan alle rozen de glans die ze verdienen. Het is het verdeelcentrum van de grootste vereniging van rozenkwekers in Duitsland.

Schultheis Rosen

Schultheis Rosen werd in 1868 opgericht en is de oudste kwekerij van rozen in Duitsland. Het bedrijf ligt midden in het rozendorp Steinfurth op een eiland tussen de riviertjes

Rozentuinen in Duitsland.

Mühlbach en Wetter. In de rozentuin lopen enkele pauwen vrij rond. Het bedrijf is vooral bekend om zijn historische rozen en om zijn liaanrozen.

Rozenmuseum

Geïnteresseerden kunnen ook een bezoek brengen aan het rozenmuseum in de **Alte Schulstrasse nr.1**. Zowel bij te grote hitte als bij gutsende regen of gewoon uit interesse kan je hier terecht voor een terugblik op hun bijna 150 jaar oude rozentraditie. Ga naar binnen en laat de wereld achter u. Kunst- en cultuurgeschiedenis van de roos verfrissen hier uw geest en ziel. De verzameling telt meerdere duizenden rozenobjecten uit porselein, kunstbloemen, schilderijen, grafiek, kunsthandwerk, werktuigen en gereedschap, alsmede archieven van de Steinfurthse rozenkwekers. Kleine geschenken en souvenirs in verband met de roos kunt u vinden in de museumshop. En mocht je nog een plaatsje in je maag vrij hebben moet je er zeker hun rozentaart degusteren, die exclusief voor het museum gebakken wordt.



Rozentuinen in Duitsland.



STEINFURTH + BAD NAUHEIM
ROSENFEST
13. - 16. JULI
2 0 1 8
www.rosenfest.de

Het rozenfeest

Hier draait alles om de stekelige schoonheid. We kunnen meer dan 100.000 rozen in alle kleuren, vormen en geuren bewonderen tijdens de rozententoonstelling. Op de rozenvelden rond Steinfurth is geen bloem meer te zien. Alles werd geknipt voor deze show. Op de rozenmarkt kan je alles vinden voor het planten en verzorgen van rozen.

En vergeet niet tijdig terug aan de bus te zijn opdat wij stipt om 16u00 kunnen vertrekken naar het Herzogenriedpark in Mannheim !

Rozentuin in het Herzogenriedpark

Herzogenriedpark is een 21 hectare groot ontspanningspark in de randstad van Mannheim. Met zijn oorspronkelijke natuur is het een paradijs voor openlucht sportbeoefenaars. Er is ook

Rozentuinen in Duitsland.

een fitnessstudio in open lucht. Maar ook voor wandelaars zijn er veel mogelijkheden: een schaduwrijke bomenlaan, een klassieke boerentuin en een ruime rozentuin met stille hoekjes en romantische banken tussen rozenbogen. Het wordt wel eens de kleine zuster van Luisenpark genoemd, maar volgens mij is deze rozentuin mooier.

In het rosarium staan meer dan 10.000 rozenstruiken in meer dan honderd soorten. Het is één van de mooiste van de streek. De rassen zijn zo gekozen dat de tuin in bloei staat van mei tot begin oktober. Op mooie dagen kan je op het grasperk gaan liggen, of in een ligzetel of gewoon op een bank zitten, tussen de rozen. Een tuin die niet alleen uitblinkt in kleur, maar ook in geur. Het is een tuin die iedereen zal bekoren. Mooi is het romantisch met veel rozen beplante heuveltje.



Rozentuinen in Duitsland.

DAG 3 – zondag 15 juli : Ludwigsburg en Heidelberg

Blühendes Barock

Het slot van Ludwigsburg werd in barokstijl gebouwd tussen 1704 en 1733, 300 jaar geleden dus, onder de heerschappij van hertog Eberhard Ludwig von Württemberg. Het is het grootste barokke slot van Duitsland. De planning voor de stad Ludwigsburg begon in 1709 en de werken vingen aan in 1718. Het slot was er dus voor de stad er was.



Het slot is langs drie kanten omgeven door grote parken. Om het 250-jarig bestaan van het slot te vieren, werden de parken volgens de historische plannen heraangelegd in 2004. Het park is ruim 50 hectare groot en Blühendes Barock Ludwigsburg is de oudste permante showtuin in Duitsland. Jaarlijks trekt het een half miljoen bezoekers uit alle hoeken van de wereld aan. Ze komen voor de

Rozentuinen in Duitsland.

kleurenpracht en de grote verscheidenheid in geuren. Voor het kasteel, bij het binnenkomen van het park, ligt een mooie barokke tuin, een imitatie van de tuin van het kasteel van Versailles. Vooraan zie je oude en botanische rozen, die nu wel hun mooiste tijd hebben gehad. Verder is de tuin verdeeld in kamers met perken met veel moderne rozen en bloeiende éénjarigen. Centraal staat een grote fontein. Juist voor het grote slot liggen mooi versierde perken.



In het oostelijk gedeelte (rechts van het slot) wandel je langs slingerende paden en kan je even kijken naar de historische speeltuigen waarmee de koningen, koninginnen en prinsessen zich vermaakten. Natuur en amusement zijn hier mooi geïntegreerd. Daar kan je ook enorme rozenbogen met klimrozen bewonderen.

Eventueel kan je, mits het aanschaffen van een extra ticket, het kasteel bezoeken. Maar je kan het slot ook links laten liggen en het voetpad afwandelen tot helemaal beneden. Daar vind je, iets verder dan de

Rozentuinen in Duitsland.

snackbar, een kleine rozentuin. Iets verder kom je aan de sprookjestuin, die een speeltuin is in het bos. Van daaruit kan je weer omhoog wandelen om de rest van het enorme park te zien. Doorheen het hele park neem je een ruime variatie van geuren en kleuren waar, hier en daar gekruid met een sprookjessfeer.

Heidelberg

In de deelstaat Baden-Württemberg aan de Neckar ligt Heidelberg.

Wie Heidelberg zegt, denkt waarschijnlijk onmiddellijk aan het populaire marsliedje uit 1925 : **“Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren”** en dat nog regelmatig opduikt in het repertoire van o.a. André Rieu.

Maar ook de universiteit is zeker zo goed gekend bij de toeristen. Het is dan ook de oudste universiteit van Duitsland. Ze werd opgericht in 1383.

Vanaf de Middeleeuwen tot 1720 was Heidelberg de residentie (verblijfplaats) van een keurvorst (zoiets als graaf bij ons) van het Heilig Roomse Rijk (Duitse Keizerrijk). De stad heeft een redelijk bewogen geschiedenis. Ze speelde een belangrijke rol tijdens de Dertigjarige (godsdienst)Oorlog, maar is vrij ongeschonden uit de Tweede Wereldoorlog gekomen. De Amerikaanse generaal Patton heeft er in 1945 zijn laatste adem uitgeblazen. Drie nobelprijswinnaars natuurkunde werden in Heidelberg geboren (Ruska, Hänsch, Kettle).

De oude binnenstad en het kasteel zijn echte toeristische trekpleisters. Vanaf de busparking kun je te voet via de Karlstor door de Hauptstrasse tot aan de Kornmarkt en het stadhuis. Wie wil kan dan via de Burgweg een korte klim maken naar het kasteel. Van hieruit heb je een mooi uitzicht over de oude stad en de Neckar. In de oude binnenstad moeten we waarschijnlijk de stroom van toeristen volgen om

Rozentuinen in Duitsland.

enkele bezienswaardigheden te ontdekken of om wat te winkelen in de Hauptstrasse of de verschillende zijstraatjes. Langs de Neckar en in de oude binnenstad zal er wel geen gebrek zijn aan terrasjes. In de buurt van de Kornmarkt vertrekt ook een soort tandradtreintje de berg op. Je kan kiezen uit twee trajecten: de eerste tot halverwege en de tweede tot helemaal boven, met een overstap halverwege.

Jaarlijks bezoeken bijna 12 miljoen toeristen van over de hele wereld Heidelberg. We zullen dus niet alleen zijn op onze vrije wandeling door de stad. 's Avonds eten we er in het typische restaurant Schnookeloch.



Rozentuinen in Duitsland.

Dag 4 - maandag 16 juli: Finkenrech en Zweibrücken

Tuindromen in Finkenrech

De tuinen van het Recreatiecentrum Finkenrech te Eppelborn-Dirmingen in het district Neunkirchen geven u heel wat tips en richtlijnen voor de vormgeving en het onderhoud van een inheemse sier- en recreatietuin. De oppervlakte van het domein is 60.000 m².

De rozentuin herbergt onder andere alle rozen die genoemd zijn naar de verschillende Duitse rozendorpen en -steden. De rozentuin is aangelegd in de vorm van een roos met lange steel en bevat veel vaste planten zodat hij het hele jaar door de moeite waard is om te bezoeken. Ook de talrijke bogen met klimrozen, in een andere tuin gelegen, zijn de moeite waard. Ze zijn omgeven door begeleidingsplanten onder andere geurende pioenrozen, lavendel en door miscanthus en kersenboompjes in kolomvorm.

Planten die in de schoolgeneeskunde een belangrijke rol spelen, treft u aan in de tuin met geneeskrachtige planten. In de boerentuin vindt u dan weer een heleboel kruiden, thee- en specerijplanten alsook groenten, fruit en granen terug.

Een nieuw hoogtepunt in de tuinen is de Aziatische tuin met zen- en kiezeltuin, vijvertuin, landschapstuin en bamboebos. Een kegelterrein, ook een voor gehandicapten toegankelijke speeltuin, een in de zomer geopend maïslabyrint en het Landhotel Finkenrech met zijn culinaire specialiteiten ronden het aanbod af. Van de talrijke evenementen zijn vooral de boerenmarkten in april en september zeer populair.

Rozentuinen in Duitsland.



Naast een konijnenhuis en een imkerij is er ook een dierentuin met zeldzame dieren die in Finkenrech een nieuwe thuis gevonden hebben: een Poitou ezel, Quessant- en Rackaschape, zwarthalsgeiten en nog veel meer.

Rozentuinen in Duitsland.

Rosengarten Zweibrücken

We rijden 's middags naar het hotel in de rozentuin van Zweibrücken, waar we zullen lunchen tot ongeveer 14 uur.

“Rosen und nichts als Rosen”: dat was het devies toen op 20 juni 1914 de rozentuin in Zweibrücken geopend werd. Maar op 1 augustus 1914 begint de Eerste Wereldoorlog. Er is geldtekort en om de rozen te bemesten vraagt de rozenvereniging te lande composthopen aan te leggen en iedereen die een kar mest aanbrengt, krijgt een vrijkaart voor de tuin. In 1927 wordt een rozententoonstelling georganiseerd om inkomsten te verwerven en sindsdien vinden er elk jaar rozenfeesten plaats. Ook krijgt de tuin er een bezienswaardigheid bij. Ze heet Flora, is 2 meter groot en heeft een voor die tijd goed geproportioneerd lichaam. Die mooie koningin der bloemen pronkt naakt op haar sokkel, houdt een rozentak in haar hand, en kijkt rustig lachend neer op de rozenstruiken.



Rozentuinen in Duitsland.



Op 14 maart 1945 wordt Zweibrücken zwaar gebombardeerd,. 220 rozensoorten overleven maar de aanplant van aardappelen is nu belangrijker dan de rozen. Toch vindt in 1948 opnieuw een rozenshow plaats. In 1950 wordt de eerste rozenkoningin verkozen en neemt de stad de tuin van de rozenvereniging over. In 1951 neemt Oskar Scheerer (1906 – 1971) de leiding van de tuin in handen en wanneer hij in 1968 door ziekte geveld wordt, telt de tuin 1.300 soorten waaronder een rijk assortiment Franse rozen. Voor Scheerer is de roos wel dominant in de tuin maar moeten haar roze- en roodtonen aangevuld worden met alle schakeringen blauw, van ridderspoor tot lavendel. Hij is de grondlegger van de nog steeds geldende vuistregel om minstens drie exemplaren van een soort aan te planten en de kleuren zorgvuldig op elkaar af te stemmen. En om de kleuren te neutraliseren plaats je er best witte rozen bij. “Van niets te veel” luidt zijn devies.

En dit devies past de huidige verantwoordelijke, Heiko Hübscher, nog altijd toe. En daar voegt hij terecht nog aan toe :
“ KEIN GARTEN OHNE ROSEN” !

Rozentuinen in Duitsland.



Nabeschouwing : in Rosengarten Zweibrücken is een ADR-proefveld aangelegd. Zullen we daar eens een kijkje gaan nemen ?

Aantal rozen : 45.000

Aantal soorten : 1.500

Rond vier uur keren we terug naar huis, maar niet zonder van een gezamenlijk avondeten genoten te hebben. Dit doen we op eigen grondgebied, in Banneux in het restaurant l'Europe.

Werkten mee aan dit boekje: Berna, Gust, Hugo, Jos en Roger.